

Herder, herder, ga jij niet slapen?

Her - der, her - der ga jij niet sla - pen?
'tIs al don - ker om je heen.
Nee, ik zorg 'snachts voor mijn scha - pen
en ik laat ze niet al - leen.
En van - nacht, zo on - ver - wacht,
heeft een eng - el Gods nieuws gebracht

*Enkele kinderen zijn verkleed als een herder.
De groep, of één kind, zingt de vraag. (regel 1 en 2)
De herder zingt het antwoord. (regel 3 t/m 6)*

Herder, herder, ga jij niet slapen?

't Is al donker om je heen.

*Nee, ik zorg 's nachts voor mijn schapen,
en ik laat ze niet allen.
En vannacht, zo onverwacht,
heeft een engel Gods nieuws gebracht.*

Herder, herder, mogen wij horen, wat gebeurd is op het veld?

*Wij hoorden mooie eng'lenkoren.
Eén engel heeft het ons verteld:
Jezus Christus is geboren.
Bethlehem, daar vind je Hem.*

Herder, herder, waar ga jij zoeken? Herder, herder, weet je 't al?

*Hij ligt in een voerbak in wat doeken,
in een oude donk're stal.
Hij is Gods Zoon, en onze Heer,
en wij knielen voor Hem neer.*



