

In de nacht houden herders de wacht

NB Het gezongen lied op de You Tube komt niet overeen met deze notatie



In de nacht, in de nacht, hou-den her - ders de wacht, bij hun
scha - pen op het veld. In de nacht, in de nacht, word Gods
bood - schap ge bracht, door een eng - el die het hen ver - telt.
E - re zij God, vre - de op aar - de, Gods Zoon is ge - bo - ren, 'tis
Chris - tus de Heer. Hij ligt in een krib - be, ge - wik - keld in doe - ken.
Ga Hem nu zoe - ken en breng Hem de eer.



In de nacht, in de nacht,
houden herders de wacht,
bij hun schapen op het veld.
In de nacht, in de nacht,
wordt Gods boodschap gebracht,
door een engel die het hen verteld:

Ere zij God, vrede op aarde,
Gods zoon is geboren,
't is Christus de Heer.
Hij ligt in een kribbe,
gewikkeld in doeken.
Ga hem nu zoeken,
en breng Hem de eer!

*Eén kind zingt wat de engel
heeft verteld aan de herders:
"Ere, zij God....."*