

Herder, ga jij niet slapen?

Her - der, her - der ga jij niet sla - pen?
't Is al don - ker om je heen.
Nee, ik zorg 's nachts voor mijn scha - pen
en ik laat ze niet al - leen.
En van - nacht, zo on - ver - wacht,
heeft een eng - el Gods nieuws ge - bracht.

Enkele kinderen zijn verkleed als een herder.
De groep, of één kind, zingt de vraag. (regel 1 en 2)
De herder zingt het antwoord. (regel 3 t/m 6)

Herder, herder, ga jij niet slapen?

't Is al donker om je heen.

Nee, ik zorg 's nachts voor mijn schapen,
en ik laat ze niet alleen.
En vannacht, zo onverwacht,
heeft een engel Gods nieuws gebracht.

Herder, herder, mogen wij horen, wat gebeurd is op het veld?

Wij hoorden mooie eng'lenkoren.
Eén engel heeft het ons verteld:
Jezus Christus is geboren.
Bethlehem, daar vind je Hem.

Herder, herder, waar ga jij zoeken?

Herder, herder, weet je 't al?

In een voerbak in wat doeken,
in een oude donk're stal.
Hij is Gods Zoon, en onze Heer,
en wij knielen voor Hem neer.

